

# ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

Πολλά τα πλοκάμια της καταστολής, της εξάσκησης δηλαδή του μονοπωλίου της νόμιμης βίας του υποκινούμενου από το κεφάλαιο κράτους, όπως τη βιώνουμε τώρα τελευταία.

Τώρα τελευταία που, όσο εντείνεται η επέλαση του κεφαλαίου εν μέσω της κρίσης του και η πληθασία των ζώων όχι μόνο της βάσης της κοινωνικής πυραμίδας, αλλά όλο και περισσότερων στρωμάτων, άλλο τόσο το κράτος και τα τσιράκια του θα μηχανεύονται τρόπους για να προλαμβάνουν ή να καταστέλλουν τις όποιες δίκαιες αντιστάσεις και διεκδικήσεις.

Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα πιο αγωνιστικά κομμάτια είναι αυτά που δέχονται πρώτα τα βέλη άγριας καταστολής, και μας δείχνουν τι περιμένει όλο και περισσότερους από εμάς.

Έτσι, απδιάσαμε με τη διαπόμπευση και φυλάκιση οροθετικών γυναικών δήθεν για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, και εξοργιστήκαμε με την έφοδο της αστυνομίας σε κοινωνικό ιατρείο και την απαγόρευση συσσιτίων και συλλογικών κουζινών. Είδαμε την καταναγκαστική συγκέντρωση και καταγραφή τοξικοεξαρτημένων από μπάτσους και μπάτσους με άσπρες ρόμπες του ΚΕΕΛΠΝΟ, και θα

αντιπαρεθεθούμε στους σχεδιασμούς για την πλήρη καταγραφή σε κεντρική βάση δεδομένων των στοιχείων των μαθητών μαζί με τις ποινές τους, τις ειδικές ανάγκες τους, τα στοιχεία του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, τις φαρμακευτικές αγωγές τους καθώς και τις συμμετοχές των εκπαιδευτικών

κοινωνικού αυτοματισμού με την κατασκευοφάντηση ολόκληρων εργασιακών κλάδων (μετρό, χαλυβουργοί, καθαρίστριες, δημόσιοι υπάλληλοι εν γένει) και την καταστολή των διεκδικήσεών τους. Δεν απορήσαμε με την ως δια μαγείας εξαφάνιση των ολοένα αυξανόμενων αστέγων από ολόκληρες περιοχές της πόλης με σκοπό την αποστείρωση και

στη συνέχεια την οικονομική εκμετάλλευση των περιοχών αυτών, και τη γκετοποίηση άλλων, και θαυμάσαμε την αποδοτικότητα των μυστικών μπάτσων που μέσα σε μερικές ώρες απαγάγουν πολιτικούς πρόσφυγες, τους περνάνε κάτω από τα συρματοπλέγματα των συνόρων και τους παραδίδουν στους ομολόγους τους στην άλλη μεριά.

Εξοργιστήκαμε με τις μόνιμες πλέον επιχειρήσεις-σκούπα με την προκλητική ονομασία και τις μαζικές δολοφονίες μεταναστών στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα από μπάτσους, την πληρωμή μεροκάματων μεταναστών σε σφαίρες και τον μαζικό εγκλεισμό τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ντροπής. Και αγανακτήσαμε με το χτύπημα εργατικών αγώνων από τα κατακάθια της χ.α., τη συκοφάντηση και βίαιη καταστολή των απεργιών, την επιστράτευση απεργών, την ποινικοποίηση ολόκληρων πληθυσμών στα χωριά του δήμου



σε απεργίες ή στάσεις. Δεν μας εξέπληξε η επαίσχυντη εφαρμογή ρατσιστικής πολιτικής από το κράτος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τερατολογία περί Ρομά που πουλάνε κι αγοράζουν παιδάκια και τις ακόλουθες εφόδους της αστυνομίας στους καταυλισμούς τους, και δεν πέσαμε από τα σύννεφα όταν εκβιάστηκε ο ερεθισμός των αντανakλαστικών

